



Beste vrienden van de Molenhoeve,

Hierbij ontvangt u als vriend van de Molenhoeve weer een nieuwsbrief over het reilen en zeilen op de zorgboerderij. Dit jaar bestaat de Molenhoeve 12,5 jaar, een bijzondere mijlpaal welke gevierd mag worden!

Open dag

Op D.V. zaterdag 11 juni opent zorgboerderij de Molenhoeve haar deuren voor een ieder die graag een kijkje wilt komen nemen en de sfeer wilt proeven op de zorgboerderij. Tussen 10.00 uur en 15.00 uur bent u van harte welkom op Middenpolderweg 60 in Streefkerk!

Een nieuw jasje

Zoals u ziet hebben wij de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken. Omdat de Molenhoeve een nieuwe huisstijl gekregen heeft, konden wij als stichting natuurlijk niet achterblijven. We hopen dat u het mooi vindt!

Nieuwe bewoners in de beleeftuin

Ook dit jaar hebben wij vanuit het WMO budget van onze deelnemers veel eindejaarsgiften ontvangen. Hiervan hebben wij een prachtig kippenhok besteld voor in de beleeftuin. Hier kunnen binnenkort een aantal sierkippen rondscharrelen en genieten van de gezelligheid op de Molenhoeve.

Onze vrijwilliger Maarten heeft met een aantal deelnemers een heerlijk konijnenhok met buitenren gemaakt. Het was een flink klus maar dat was het meer dan waard. De konijnen én de deelnemers zijn dolblij!





Ook Suus mochten we verwelkomen op de Molenhoeve. Onze geitje is nog klein en wordt gevoed met een flesje. We genieten enorm van haar en zien dat zij aansterkt. Over een aantal weken zal Suus een mooie woning in de nieuwe dierenweide krijgen, maar nu geniet zij nog van de gezelligheid en de knuffels in de woonkamers.



In de dierenweide wachten we met smart op een weide vol gras. Het gras is al een tijdje ingezaaid maar er groeit nog niet voldoende voor de dieren. We hopen dat Suus, de konijnen, kippen en misschien zelfs wat schapen hier binnenkort kunnen verblijven.

Lentefair

Al twee jaar een pas op de plaats, een andere manier van zorg, zowel bieden als ontvangen, met beperkingen in de hoofdrol, zoals het bekende afstand houden, onszelf altijd goed beschermen en de gezondheid van onze bewoners in het bijzonder. Twee spannende jaren, waarin we bovenal dankbaar waren dat we als Molenhoeve konden blijven doen wat we het liefste doen; Een warm thuis creëren voor ouderen die het zo hard nodig hebben.



Maar stapje voor stapje veranderde de tijden en na gezamenlijk onze buik in te houden konden we ons geluk niet op, het moment was gekomen, waarop we in alle veiligheid mochten ademen. Het was de hoogste tijd om samen leuke dingen te doen, een goed feestje te vieren en te genieten van het warme samenzijn dat we allemaal zo hadden gemist. Zo gezegd zo gedaan en met ons sterrenteam vol vrijwilligers en medewerkers hebben we de handen ineen geslagen en een gezellige lentefair georganiseerd, waar werkelijk van alles te beleven en te beleven was.



De middag kende een gepast programma en stond in het teken van allerlei leuke activiteiten en belevenissen, waarin er voor iedereen op de Molenhoeve genoeg mogelijkheden waren om te participeren en om het geheel een passende twist te geven en de saamhorigheid te vergroten bedachten we het thema "vroeger", waarin we zijn terug gereisd naar vervlogen tijden en konden herbeleven wat vroeger gewoon zo lekker normaal was. Gezamenlijk terugdenken aan waardevolle momenten uit de jeugd, een warm gevoel van welbehagen, de perfecte aanleiding om te komen tot het zelfbesef, van waaruit we alles wat hieraan vooraf ging al snel weer konden vergeten.

De middag had een passend programma en stond in het teken van allerlei leuke activiteiten en belevenissen, waarbij er voor iedereen volop mogelijkheden waren om mee te doen, en om



het geheel een passende draai te geven en de saamhorigheid te vergroten bedachten we het thema “vroeger”, waarbij we terug zijn gereisd naar vervlogen tijden en konden herbeleven wat vroeger zo fijn en normaal was. Samen terugdenkend aan waardevolle momenten uit de kindertijd, een warm gevoel van welzijn, de perfecte reden om te komen tot een zelfbesef, van waaruit we de tijd die hieraan vooraf ging als snel konden vergeten.

Kees van der Staaij op de Molenhoeve

Samen met twee kandidaten van de SGP Molenlanden maakten we een informatief als wel een actief rondje langs alle faciliteiten die onze zorgboerderij te bieden heeft en hebben we gesproken over onze missie bij de onderneming; Een plek creëren waar ouderen samen met ons zichzelf kunnen zijn.

Hooggeëerd bezoek dus en best even spannend om de delegatie te ontvangen, maar we wisten wat ons te doen stond en we hadden ons woordje klaar, en gelukkig heb je dat als je doet wat je leuk en kwam het er zonder al te veel zenuwen uit.

Volgens ons was het een geslaagde middag en hebben onze bezoekers en bewoners zichzelf goed vermaakt, met een rondje door de beleeftuin, een ritje op het fietslabyrint, een persoonlijke kennismaking onder het genot van een boeren kopje koffie en onze onderlinge verbondenheid in het gesprek.

Aan het eind van de middag werden we verrast met een leuk cadeau, dat ons werd geschonken door de SGP Molenlanden; Een echte notenboom! Welke persoonlijk door Kees van der Staaij en in samenwerking met twee van onze deelnemers is geplaatst.



We zijn blij met dit geslaagde bezoek en de leuke middag die we samen hebben beleefd. En de notenboom? We gaan er absoluut voor zorgen dat deze er over vele jaren nog net zo mooi bijstaat!!

Het Seniorenorkest.

Op dinsdag 31 mei ontvingen wij het seniorenorkest op de Molenhoeve. De serre was omgetoverd tot een waar concertzaal, welke dubbel en dwars was uitverkocht. We genoten, zongen en dansten tot we een ons wogen. Het is heel bijzonder om te zien wat muziek bij mensen los maakt, en ieder een lach op zijn gezicht brengt.





Tot slot willen wij u namens de Molenhoeve het nieuwe bedrijfsfilmpje delen. [Klik hier](#) voor een impressie van een dag op de Molenhoeve, waar het dankzij u als donateur nóg leuker is! Heel hartelijk dank daarvoor!

Met vriendelijke groet,

Stichting Vrienden van de Molenhoeve