



Beste vriend van de Molenhoeve,
Wat fijn dat u weer meeleeft! Het voorjaar is begonnen en we hebben al heerlijk kunnen genieten van het zonnetje. De eerste bloembollen staan in bloei en de tuin komt langzaam weer tot leven.

Nieuwe vrijwilligers welkom!

We hebben de afgelopen tijd weer een aantal nieuwe vrijwilligers mogen begroeten. Dat is ontzettend fijn, want dankzij hun inzet kunnen we nog meer persoonlijke aandacht en zorg bieden aan onze deelnemers. We heten hen van harte welkom in ons team!



Nieuwe beschoeiing geplaatst

In de tuin is nieuwe beschoeiing aangelegd en opnieuw beplant. Dit zorgt niet alleen voor een veiligere omgeving voor onze deelnemers, maar maakt het onderhoud van de tuin ook een stuk eenvoudiger. Een waardevolle verbetering waar we erg blij mee zijn!

Mini-bollenveld in bloei

Met hulp van onze deelnemers hebben we een mini-bollenveld aangelegd. Inmiddels komen de eerste bloemen al uit, en wat wordt daarvan genoten!





Elfstedentocht in de beleeftuin

Begin maart organiseerden we een heuse Elfstedentocht in onze beleeftuin. Geen Elfstedentocht op het ijs, maar een zonnige variant in onze beleeftuin. Bij elke 'stad' stond een spel of vraag over de Elfstedentocht klaar. Dankzij de financiële bijdrage van de Stichting konden we dit evenement extra feestelijk maken met catering, aankleding en leuke activiteiten. Het was een ontzettende leuke dag vol herinneringen en gezelligheid.



Op bezoek bij de Riekjeshoeve

We maakten met een groep een gezellig uitstapje naar de Riekjeshoeve in Brandwijk. We dronken een kop koffie in de gezellige boerderijwinkel en genoten van de pasgeboren lammetjes. Het was een fijne dag!

Kringloopvondsten in Groot Ammers

Ook een bezoek aan kringloopwinkel Dorcas in Groot Ammers stond op het programma. Heerlijk snuffelen tussen de oude spulletjes, herinneringen ophalen en afsluiten met een kop koffie – het was een leuke ochtend.





.Pannenkoekendag!

Op vrijdag 4 april was het nationale pannenkoekdag! Dat feestje liet de Molenhoeve niet ongemerkt voorbij gaan. De Molenhoeve werd omgetoverd tot een heuse pannenkoekenboerderij en er werden hele stapels pannenkoeken gebakken. Het was een gezellige dag!



Open Dag op zaterdag 28 juni!

Op DV **zaterdag 28 juni** zetten we de deuren wagenwijd open voor onze open dag! Dit jaar bestaat de Molenhoeve 15 jaar, en dat willen we samen met u vieren. We maken er een extra bijzondere dag van met leuke activiteiten, gezelligheid en natuurlijk iets lekkers. Komt u ook? Zet het alvast in uw agenda. We kijken ernaar uit om u te verwelkomen!

Dank voor uw steun!

Met uw steun maken we al deze waardevolle extra's mogelijk en kunnen we een dag op de Molenhoeve nóg leuker maken. Heel hartelijk dank, ook namens onze deelnemers, medewerkers en vrijwilligers.

Met vriendelijke groet,

Stichting Vrienden van de Molenhoeve